

+

Mitt allt på jorden  
min älskade melke  
har lämnat mig

**Johan Edvin  
Holmlund**

• 23/2 1904  
† 28/9 1966

har gått till ett bättre land för att alltid få vara hos Jesus, Sörjes av oss, systier, svägrar och svägerskor samt övrig släkt och vänner och Nordmalings Baptistförsamling.

Ditt minne lever ljusst kvar bland oss.

Sunnansjö, Nordmaling den 30/9 1966

**HENNY HOLMLUND**  
Aira och Allan  
Barnen

Jag har kämpat den goda kampen  
Jag har fullbordat mitt lopp  
Jag har bevarat tron. 2:a Tim 4:7

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 15 oktober kl. 15.00. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne är varmt välkomna till församlinggården efter gravsättningen.

I stället för blommor tänk på Nordmalings Baptistförsamlings mission.

1.10.1966

50 år fyller den 2 oktober hemmansägaren Agaton Agestedt, Bjärten, Norrfors.

Han är född i Bjärten, där han för ett par decennier sedan blev ägare till hälften av sin fars stamfastighet. För åtta år sedan uppförde han ny modern villa. Som jordbrukare har han utfört en förnämlig insats och då framför allt på den skogliga sidan. För sina insatser på detta område har han fått diplom från skogsvårdsstyrelsen och Johan Bäcklunds stiftelse. Även andra utmärkelser visar hans stora intresse för det yrke, som han liksom blev född till. Vid sidan av arbetet med jordbruket har han ägnat sina krafter åt stora arbeten för Vattenfall i fjällvärlden, där han tillsammans med en broder åtagit sig stora röjningar inom regleringsområdena.

Mest känd är månånda Agestedt för sina energiska insatser för att bringa nya malmfyndigheter i dagen inom Bjärten-sektorn. Tillsammans med en broder har han nedlagt ett mångårigt och även kostnadskrävande arbete för att utforska de malmkroppar som onekligen döljer sig i bergmassivens inre. Och de två bröderna har säkert ännu inte uppgivit hoppet om att en gång få se frukterna av sitt arbete.

Tilläggs bör, att den idoge bonden

1.10.1966

den Agaton Agestedt är en arbetsmänniska som få och därtill utrustad med en optimism som måste ge resultat. Han är också en allmänt uppskattad medmänniska i sin bygd.

*Krönika från*  
**Nordmaling**

3.10.1966

SKÖRDEN är nu i det närmaste avslutad i Nordmalings-bygden. Ägarna av skördetröskor kan pusta ut efter en hetsig skördetid och konstatera att arbetet i år gått något snabbare än tidigare år. En bidragande orsak till detta är att sommarens värme och torkperioder gjorde att kornet mognade ut betydligt snabbare än vad vi är vana vid här i norr. Dessutom har det varit rätt gynnsamt väder.

Den fina sommaren gav dock inga goda skördar. Därtill har alltför många ogynnsamma faktorer spelat in. Torka, skadeinsekter och nu under hösten sork. Den snabba mognaden och regnvädersdagar medverkade även till att de i gång varande tröskorna inte hann med på en del håll. Kornet hann 'kraka' ned med stort spill vid tröskningen som följd. I kustlandet har även vårens svåra angrepp från bladlöss gjort sig märkbar. Där lössen satt in som värst fanns inte mycket korn att fylla vingarna med. Dessutom kom sorken som rågen på allt och åt upp många säckar korn. I närheten av skog och ej brukade vallar hade sorken hunnit före.

NU ÄR det inte bara i oskordade fält som sorken vållat stora skador. Den har även gått in i hässjor och skylar. Från Järnäs omtalas att sorken till stor del tröskat ur kornet på nedersta hässjöstängerna medan fåglar tagit sin beskärda del av toppbanden.

Potatisen är även till allra största delen ur jorden. Hur stora skador de senaste kallnätterna orsakat på de 'pärrer' som är kvar är ovisst men troligt är att den potatis som ligger i ytskiktet har skadats.

LEKPKARKER är det dåligt beställt med i Nordmaling och Rundvik hävdar många barnfamiljer. Vi håller med dem. Tydligt är att kommunens byggnadskontor inte hinner med denna före de små så viktiga detaljerna.

I Nordmaling finns visserligen gungor, en karusell och en rutschbana i parken men det är också i stort sett enda lekplatsen. Nu sägs även — och det med all rätt — att lekparkerna bör ligga nära anslutning till bostadsområdena och inte mitt inne i samhället, där affärer och kontor dominerar.

Nu finns i stadsplanen upptagna områden avsedda som lekplatser men det är än så länge bara en — vid Kungsvägen — som ställts i ordning. Än sämre är det i Rundvik. Där finns inte den minsta lilla gunga eller sandhög för de små att leka vid.

SKAPANDE av en mera barnvänlig miljö kostar ju så förhållandevis lite att kommunen bör ha råd ordna det bättre. Speciellt som det även bör vara en trygghet att få — åtmin

*M. Lindberg i Nordmaling*  
3.10.1966



*Martin Lindberg med sin målning "Höststämning".*

Nordmalings konstförening inleder säsongen med sundbybergaren Martin Lindberg, som tidigare i Västerbotten visat vad han kan. Bara för några månader sedan var han och glädde konstvännerna i Vindelns med en habil utställning. För dem som såg hans utställning där innebär givetvis inte hans manifestation i Nordmaling några större nyheter. Martin Lindberg tillhör de envisa konstnärerna. Han har — tycks det — nått det mål han satt upp för sitt bildskapande. Han håller en strikt linje genom sina landskap och stilleben, Utvikningarna är få. Martin Lindberg har flera riktigt fina bilder i sin expo. Det är framför allt 5/röd aftonstämning som är bra.

Sen finns det bland måna ett litet fint stilleben. Det har nr 12 och kallas Mortel.

Martin Lindberg tillhör alltså inte de splittrade målarna i egens värld. Han kan mycket även om han inte tillhör topparna eller ens kommer att nå dit under hela sin konstnärskarriär så är de bilder han nu visar i Nordmaling produkter av en idog och habil målarens arbete. Men han skulle bli mycket bättre, om han fick litet mer fyrverkeri i sin färg. Det skulle ge hans måleri en del av de krafter det saknar i ag — men det är krafter som så väl behövs. För det andra — ja, det behärskar Martin Lindberg.

F. B.

**Betty Pettersson, Rundviksverkön.**

På Nordmalings sjukstuga avled på fredagen fru Betty Pettersson, f. Bäcklund, maka till framlidne ångbåtsbefälhavaren Johan Pettersson. Hon var nära 81 år och sörjes närmast av syskon och syskonbarn.

Hon var född i Ava där hon växte upp tillsammans med sju syskon. Familjen drev gästgiveriörelse och hon var en hjälpredda inom hemmet och rörelsen tills hon ingick äktenskap i början på 1930-talet. Makarna Pettersson fick sitt hem i Rundvik. Äktenskapet blev inte så långvarigt eftersom maken dog 1938. Hon gjorde sig känd som en lugn, harmonisk och givmild medmänniska. Hon var varmt religiös och som sådan verksam inom EFS i Rundvik. 3.10.66

stone de minsta barnen — från gator och vägar. Sätt således igång och röj upp och planera lekplatserna så att det till våren i vart fall finns gungor och sandlådor. Jag skulle knappast tro att någon kategori i samhället är så tacksam för vad som görs för dem som just de små. När barnen kommit upp i skolåldern är de betydligt mera kräsna.


I sammanhanget kan nämnas den insats som kyrkan gör med sina timmar för barn i ålder 4 — 6 år. Församlingsdiakonissan Birgitta Boström samlar en timme varje vecka ett 15-tal i den äldre och y i yngre gruppen i församlinggården och har där en av de små mycket uppskattad underhållning, fylld av lekar och pyssel. Ni må tro att ungarna trivs. De har mycket att berätta om allt som syster Birgitta lärt dem.



**Nordmaling**

*Salong Eva*  
i RUNDVIK  
firar på onsdag JUBILEUMSDAG  
och därför bjuder vi, dagen till ära,  
våra kunder på kaffe och presenter.  
Övriga besök till de små.  
VÄLKOMNA! *3.10.66*  
*Eva Karlsson*  
RUNDVIK Tel. 301 91

*Erik suverän  
skyttekung  
3.10.1966*



*Erik Eklund laddar stora  
kanonen.*

Erik Eklund, skyttekung i se-  
riesegrande IFK Rundvik, frän-  
gick inte sin vana i avslutnings-  
matchen mot Vilhelmina. Han  
svarade för tre av Rundviks fyra  
mål och därmed i årets serie  
gjort inte mindre än 25 fullträf-  
far. Skytteligan i södra fyran har  
följande utseende:  
25 mål: Erik Eklund, Rundvik.  
15 mål: Ulf Bodin, Väpnäs.  
14 mål: Ivan Karlsson, Sörmjöle.  
13 mål: Arne Molander, Rundvik.  
13 mål: Charlie Gustavsson, Rund-  
vik.  
12 mål: Charlie Gustavsson,  
Rundvik, Rune Gustavsson,  
Sörmjöle.  
11 mål: Torbjörn Jälmsbrant, Bjur-  
holm, Anders Lindström, Sandvik.

**abecita**



**DUBLETTE**  
Välskuren, ledig, bekväm

Byxgördel Dublette med dubbla  
skikt av elastisk tvåledr Lycraresör.  
Elegant spetsavslutning Stegström-  
peband. 44:50

Bada Belle i A- och B-kupa Genom-  
bruten spets med tunn konturfyll-  
nad. Semistretchaxelband. 27:50

I vitt, svart och skintone

Tillv.: AB Corsetunaströ, Borås  
*3.10.1966*  
*Bäcklunds*  
NORDMALING - Tel. 102 94

†

Min älskade maka, vår kära mor, mormor och farmor

**Elin Helena Johansson**  
f. Grönlund  
• 26/3 1896 † 1/10 1966

har efter en tids sjukdom lämnat oss, samt övrig  
släkt och vänner i sorg och saknad, men i ljusst minne  
bevarad.

Norrfors den 3 oktober 1966

**HERMAN JOHANSSON**

Margit och Hilding	Carin och Sören
Martin och Kristina	Tycko och Gerd
Vigert och Märta	Alf och Berit

Barnbarnen

Hav tack för allt vad Du oss skänkte  
Och vad för oss Du varit har  
Minst på dig själv Du tänkte  
Men om vårt väl Du omsorg bar  
Om också tung vår sorg vi finne,  
Vi tacka Gud för lycklig tid som gått,  
Och för det ljusa minne av Dig som mor vi fått.

Jordfästningen äger rum i Norrfors kyrka lördagen den 8 oktober  
kl 1300. De som med sin närvaro önska hedra den avlidnas minne  
inbjudes till Församlingshuset efter jordfästningen.

Meddelas endast på detta sätt. *4.10.1966*

*Elin Helena Johansson, Norrfors.*  
På Umeå lasarett avled på lördagen  
fru Elin Helena Johansson, Norrfors,  
maka till f d hemmansägaren Her-  
man Johansson, Norrfors. Hon var  
70 år och sörjes  
närmast av för-  
utom maken, sex  
barn, svärdöttrar,  
svärsöner, syskon  
och barnbarn.  
Hon var född i  
Grönnäs. 1918 in-  
gick hon äkten-  
skap och 1920 in-  
köpte makarna en  
jordbruksfastig-  
het i Västansjö,  
Norrfors. Hemmet  
blev barnrikt och arbetsbördan myc-  
ket stor för henne. Men hon klarade  
alla besvärigheter utan att klaga.  
1938 övertog makarna ansvaret för  
makens hemgård i Vackerås. Nu fick  
man ett jordbruk och ett hem som  
man var väl förtrogen med. 1956 av-  
vecklade makarna jordbruksrörelsen  
och köpte gårdfastighet i Norrfors.



*4.10.1966*

**JORDFÄSTNING 3.10.66**

— I Nordmalings kyrka jordfästes  
på lördagen fru Anna Almqvist,  
Nordmaling, maka till framlidne  
skräddarmästaren Olof Almqvist och  
tidigare innehavare av Nordmalings  
färghandel. Officianten, komminister  
Sixten Fenger, inledde med ett grif-  
tetal i vilket han minde om den  
bortgångnas insatser som köpman i  
Nordmaling och som god kundbe-  
tjänare och medmänniska. Akten i  
kyrkan avslutades med att fru Lin-  
néa Wikman sjöng, "Långt bortom  
rymder vida".  
Vid familjegraven på nya kyrko-  
gården talade bl a fru Märtha Nor-  
berg, Nordmaling, herr Alfons Sund-  
qvist, Umeå, sägare Valdemar  
Sundqvist, Nyåker och för Nordma-  
lings kvinnogrupp av folklpartiet fru  
Olga Östenson, Nordmaling.  
Vid en minnessammankomst i för-  
samlingsgården efter jordfästningen  
medverkade bl a komminister Sixten  
Fenger och herr Alfons Sundqvist,  
Umeå. Utöver blomstergården gavs  
omkring 800 kr i gåva till Röde kor-  
sets hjälp åt de handikappade.



# Ålderdomshemsbygge i Nordmaling blir dyrare än beräknat

4.10.1966  
Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalråd hade vid sammanträde på fredagen ett ta ställning till en begäran från centrala byggnadskommittén om ytterligare 375.000 kr för att klara utbyggnaden av ålderdomshemmet, som därmed får en kostnadsökning från beräknade 1,4 milj kr till i runt tal 1,8 milj. kr.

Kostnadsökningarna föranleds av olika faktorer, kanske inte minst av det faktum att det alltid uppstår överraskningsmoment när det gäller att sammankoppla en ny byggnads-kropp med en äldre.

Med utbyggnaden blir antalet vårdplatser nära nog intakt. Utbyggnaden tar närmast sikte på en förbättring av utrymmena och komforten.

Kommunalnämnden beslöt tillstyrka byggnadskommitténs begäran och att beloppet budgeteras i 1967 års stat. Att i förväg löva bort bostadstomter efter muntliga framställningar, än hit och än dit, kan ha sina problem. Kommunalnämnden har råkat "illa ut" i sådant sammanhang i Rundvik och därför beslöt nämnden att i fortsättningen icke försälja eller mottaga förhandsbeställningar på tomter förrän dessa blivit rättsligen bildade och tomtmätta. Beträffande det aktuella fallet i Rundvik beslöt nämnden upphäva sina tidigare beslut. Den aktuella tomten är så att säga "fri" tills vidare.

**JA TILL KOMMUNKONSULT**  
Kommunalnämnden föreslår fullmäktige för si. del godkänna VAB:s uppgående i kommunkonsult och till sistnämnda företag överlåta de tillgångar kommunen har hos VAB, dvs andelsbelopp på 9.600 kr. och en återbäring på 46.593 kr.

Fd Fischerverkens lokaler i Nordmaling, som numera ägs av kommunen men förhys av Fischer-Pumpar AB, behöver en make up. Beträffande exteriören är det för sent att i höst utföra målning etc. men kommunalnämnden beslöt i första hand genomföra en uppsnygning av kontorslokalerna för en beräknad kostnad av 5.500 kr. Vidare beslöt nämnden att till Gummicentralen i Nordmaling uthyra den sk gjuiteridelen av lokalerna, att användas som gummiverkstad.

Vaktmästarejänsten vid ålder-

domshemmet, pensionärshemmen och läkarrörelsen i Nordmaling samlade åtta sökande. Samtliga med bostadsort utanför Nordmalings kommuns hank och stör. Kommunalnämnden beslöt, på förslag av socialnämnden, anställa Ola Andersson, Strömsjönäs, Skivsjöstrand.

För Yngve Edström, Mjösjöby, tillstyrker nämnden bidrag på 220 kr för indragning av vattenledning. För skogsbilväg får Sigfrid Bäckström, Gräsmyr, ett bidrag på 2-800 kr och för liknande ändamål Birger Andersson, Järnäs, 2.800 kr.

Sämlre gick det för vägföretaget VA 335 Torsjön, då arbetet påbörjades före 1/1 1965 och därmed faller för kommunalfullmäktiges principbeslut.

## NYTT STIFTELSEHUS I NORDMALING

Styrelsen för stiftelsen Nordmalingshus får förvärva tomten Svea nd-16 i Nordmalings samhälle för uppförande av ett nytt större bostadshus. Tomtpris plus gatukostnader uppgår till 4.700 kr. Tidigare föreligger redan ett beslut om ytterligare ett stiftelsehus i Rundvik och där får en begärd garagefråga sin lösning i samband med nybygget.

Kommunalnämnden tillstyrker även förslag från skolstyrelsen om uppförande av ny lågstadiesbyggnad vid centralskolan i Nordmaling liksom projektering av sinhall.

Utskränkning av öl tillstyrktes, på nykterhetsnämndens förslag, för näringsställen i Nyåker och Rödviiken.

## BELÖNING TILL IFK RUNDVIK

För sin seger i div. 4 och därmed upplutning till div. 3 beslöt kommunalnämnden, i samråd med Masonite AB i Rundvik, tilldela IFK Rundviks fotbollselva en belöning på 500 kr för en resa till landskampen Sverige-Danmark på Råsunda. Det innebär ett fotbollsspelarna får 500 kr av vardera kommun och fö-

retag som uppmuntran för sin seger. I anslag för idrottens från jande får vidare Häknäs IF 600 kr för underhåll av sin isbana och för kommuncupen i förgoll utbetalas för 1966 126:80 till kommunledaren för omkostnader.



Traktorägare Kjell Sjöström, Levar, i samtal med disponent Ted Ritzen, Sundsvall.

## Maskin-nyhet 5.10.1966 premiärvisad i Nordmaling

Nordmaling (VK) Satsade på en nyhet på maskinmarknaden gjorde traktorägare Kjell Sjöström, Levar, när han för en tid sedan köpte sig en grav- och lastmaskin. Han är än så länge den ende i Västerbotten som är ägare till en Hamjern Excavator, en som reklamen lovar universalmaskin med många möjligheter när det gäller att gräva och lasta.

Hamjern Excavator är en melantung maskin, avsedd speciellt för dikesgrävning och mindre gurnd grävningar och försedd med frontlastare.

Grävvarmen kan förses med 11 olika skopplyper, timmergrip eller stenklö. Kraftöverföringen sker helt på hydraulisk väg. Tillverkningsfirman Hamjern, Hamar, Norge, var för övrigt en av de första som började förse grävaggregat med hydraulisk kraftöverföring.

Representant för Hamjern i Norrland är Maskin & Traktor i Sundsvall och dess disponent Ted Ritzen var häromdagen i Nordmaling för visning av den nya maskinen av vilka det ännu endast finns ett fåtal i drift i Norrland

## Familjegudstjänst i Nordmaling

5.10.1966  
Nordmaling (VK) Kyrkan i Nordmaling var nästan fullsatt på söndagen vid den obligatoriska barn- och familjegudstjänsten i samband med högmässan. Predikan hölls av komminister Sigvard Spinnell. För altartjänsten svarade kyrkoadjunkt Eskil Granström. Sedan följde samkväm i församlingssgården under ledning av diakonissan syster Birgitta Boström, komminister Sigvard Spinnell och kyrkoadjunkt Eskil Granström. Lögdeåbarnen medverkade med sång. I kyrkan sjöng Nordmalings barnkör under kantor Brage Edströms ledning.

I Nyåkers kyrka hölls även barn- och familjegudstjänst. Även här var tillslutningen mycket god. Söndags-skolans elever sjöng framme vid altaret "Vem är det som kommer på vägen". Predikant Lennart Edler svarade för högmässans predikan och efteråt samlades barn och föräldrar i kyrksalen. Även här förekom underhållning från barnens sida. För ledningen av det hela svarade som vanligt fru Gerda Engman med medhjälpare.

## Hörsjö får nya skogsbilvägar

5.10.1966  
Inom Hörsjö samverkansområde talar man nu om fyra skogsbilvägar, som när de väl är klara för trafik, kommer att tillgodose de flesta av byns skogsägare med "väg till stubben". De aktuella vägarna är Torrsjö-vägen, Höglågdalsvägen, Malbrännäsvägen och Kyrkvägen.

Tretton intressenter för Torrsjövägen har redan fått sitt vägproblem löst. Redan förra året avsnodas deras väg, som sedan dess varit flitigt använd både vinter och sommar. Den vägen är ca 2 km och var kostnadsberäknad till 23 000 kronor.

I början av september detta år påbörjade entreprenör Elis Ledström, Hummelholm, brytningen av Höglågdalsvägen. Den har en vägsträcka på 4 160 meter och är kostnadsberäknad till 68 000 kr. Vägen skall vara färdig senast den 1 oktober 1967.

I samband med den vägbrytningen pågår stäkningen av den sk kyrkvägen. Den vägen beräknas bli ca 2 km och berör ett tjugotal skogs-ägare.

## Fängelsestraff för Nordmalings-olycka

5.10.1966  
Västerbottens södra domsagas häradsrätt har dömt den yngling från ett samhälle i Nordmaling, som i februari i år, vid bron över Prästbäcken i Nordmaling påkörde och skadade en man från Levar till en månads fängelse för vårdslöshet i trafik, vållande av kroppsskada och rattonykterhet. Däremot frikändes han från den av åklagaren åberopade smitningen från olyckan. Förutom fängelsedom skall ynglingen ersätta sin försvarare med 400 kr, ett vittne med 10 och statsverket 125 kr för blodprovstagning.





Ruth Eriksson, Adolf Bäckman och Birgit Jonsson, samtliga Gräsmyr, fick massor av presenter av konsulent Charli Huldt efter en fullträff i Bingo.

8.10.1966

## Lilla julafton i Gräsmyr när handlarna bjöd på fest

Nordmaling (VK) Det var stor fest i Gräsmyrs bygdegård på onsdagskvällen. Bygdens lanthandlare bjöd på husmoderträff och hade lockat till sig över 200-talet damer och rätt många herrar. Det blev en helkul kväll med mycket värt att veta. Och därtill fick man vara med om ett underligt lotteri — alla fick vinst — plus en rejäl påse med smått och gott med sig hem.

Som inbjudare stod lanthandlarna Yngve Glas, Örsbäck, Georg Lundin, och Gustaf Adolf Agren, Mullsjö. Den senare var som sig bör — Agren är ordförande i Nordmalings köpmannaförening — primus motor, med allt att bestyra.

Konsulent Charli Huldt gav en trevlig presentation av Nils Johans produkter.

Efter kaffeservering var det konsulent Arvid Söderström Umeå, som stod i tur. Han lyckades få upp tre damer till spikningstävlan. Fru Gert-rud Holmgren, Hummelholm, vann med bred marginal. Hon kunde verkligen konsten att träffa huvudet på spiken och gäller det att spika behöver tydligen inte maken Sven gå över ån för att få hjälp. Men även fruarna Ruth Jakobsson, Gräsmyr, och Kerstin Johansson, Bjenberg, fick ner sina spikan.

Något marigare var det för den kvartett damer som skulle spika ihop fågelholkar. Fru Barbro Lindgren, Gräsmyr, tänkte först och spikade sen på rekordtid ihop en riktigt prydlig holk. Dragiga fågelbostäder blev det däremot för Irene Johansson, Hummelholm, Eivor Sandström, Hummelholm och Tora Lagnäs, Gräsmyr.

Stämningen var på toppunkten och vi tror inte att de närvarande knorrade så mycket över att klockan blev nära midnatt innan de fick söka sig ut från värmen i den trivsamma bygdegården.

Anders



Det var pigga äldrengar dessa tre trots att de var de äldsta bland 430 pensionärer. Från höger Kristina Olsson, Bergsjö (91), Elin Sahlén, Bredvik, och Jakob Ledström, Gräsmyr, båda 88.

## Gamlas dag i Nordmaling

11.10.1966

Nordmaling (VK) Församlingsgården i Nordmaling var vid "De gamlas dag" på söndag fylld till allra sista plats. Ja to m i kapprummen hade man satt in bord för att kunna bereda plats för de 430 pensionärer som mött upp.

De gamlas dag är tydligen ett uppskattat arrangemang. Deltagarsiffrorna ökar år från år och nu är det kneppt så att församlingsgården räcker till. I år hade skriftlig inbjudan gått ut till 1.100 pensionärer och av dessa kom som nämnts över 400. Man hade ursprungligen dukat för 399 men detta räckte inte. Extrabord fick i hast insättas.

Allt gick dock smidigt. Ett stort uppbåd av frivilliga skötte matlagning och servering och trots trängseln fick alla middag samt kaffe och tårter som avslutning.

Kontraktsposten Johan Hedquist predikade i kyrkan. Skriftetalade gjorde komminister Sigvard Spinnell och som liturg tjänstgjorde komminister emeritus Sixten Fenger. Vid nattvardsgången assisterade även kyrkoadjunkt Eskil Granström.

### TAL, SÅNG, BLOMMOR

I församlingsgården talade prosten Hedquist. Han erinrade om värdet av att så många möt upp i kyrkans hägn och hoppades att de skulle känna trivsel och samhörighet i Guds gemenskap. Kyrkoadjunkt Eskil Granström sjöng solo och det gjorde även en av pensionärerna, herr Gustaf Karlsson, Rundvik.

Till de fyra äldsta 91-åriga fru Kristina Olsson, Bergsjö och 88-

åringarna Jakob Ledström, Gräsmyr, fru Elin Sahlén, Bredvik och Herbert Kassberg, Järnås, överlämnades blommor. Pensionärernas tack för vad de fått vara med om framfördes av hemmansägare Albert Abramson, Gräsmyr.

## David Bärgrman

10.10.66  
"rattens mästare"

Nordmaling (VK) DM i rattmästerskap för bilar avgjordes på söndag i Örnsköldsvik med 16 tidigare kvalificerade deltagare. För arrangementet svarade Örnsköldsviks motorklubb. An en gång visade David Bärgrman, Nordmaling, sin klass i sådana här sammanhang och vann klart. Därmed är han på nytt kvalificerad för svenska mästerskapen, som går om 14 dagar i Kristiansstad. Det finns bara två som deltagit i samtliga SM i rattmästerskap för bilar. David Bärgrman är en av dessa två.

I årets DM fick David svåraste konkurrensen av en annan nordmalingsbo, Ivan Wikman från Lögdeå.

1) David Bärgrman, Nordmaling tid 8,37 min, 2) Ivan Wikman, Lögdeå 4,17 3) A Jonsson, Örnsköldsvik 4,32, 4) Roland Nilsson Umeå 4,51, 5) Harry Borg, Umeå 5,18, 6) Peder Hjeim, Umeå 5,20, 7) R Genberg, Örnsköldsvik 5,25, 8) B Andersson do 5,47.

Distriktet omfattar Västerbotten och Angermanland.

## Krock i Nordmaling

11.10.1966  
Nordmaling (VK) Bländad av solen körde på måndagseftermiddagen en lastbilsförare ut över E 4 vid södra infarten till Nordmaling utan att upptäcka en söder ifrån kommande personbil. Dess förare hade ingen chans att bromsa in för lastbilen utan körde in i denna. Personbilen erhöi stora skador men de tre passagerarna i bilen kom lindrigt undan. En av dem, en dam i 40-årsåldern, ådrog sig dock en del skärsår i ansiktet och fick uppsöka Nordmalings sjukstuga. Polisutredningen har klarlagt att lastbilen stannat vid stoppmarkeringen, men sedan kört ut i vägbanan strax före personbilen.



Min snälla pappa, svärfar och morfar

**Johan Gottfrid Thurdin**  
\* 30/7 1889 † 4/10 1966

har lugnt och stilla insomnat i tron på sin frälsare. Sörjd och saknad av oss, syskon, övrig släkt och vänner

Aspeå, Lögdeå den 5 oktober 1966

**Ralli och Thore**  
Nils-Erik, Anneli, Mikael

Ett tack för allt du åt oss skänkt  
För oss du strävat, för oss du tänkt  
Ditt varma hjärta, ditt goda sinne  
Hos oss skall leva i tacksamt minne.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 16 oktober kl 9.45. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till minnesstund i församlingsgården efter högmässans slut. I stället för ev. blommor tänk på missionen. Meddelas endast på detta sätt.

6.10.1966



Makarna Kjell och Gunilla Bränn.

## Nordmaling får nytt baptistpar

Nordmaling (VK) På lördag och söndag blir det välkomsthögtid i Salemkyrkan, Mo, för Nordmalings baptistförsamlings nye pastor Kjell Bränn. Den nye pastorn är 26 år och nytexaminerad från Örebro missionsskola. Pastor Bränn och hans nordmalingsfödda maka Gunilla har båda missionärskallelse varför den tid de kommer att verka i Nordmaling blir ett mellanspel inför större uppgifter i missionens tjänst.

Pastor Bränn kommer från Regna i Östergötland. Föräldrarna var baptister och han växte upp i baptistisk anda.

Trots detta att jag växte upp i kristen miljö anser jag nog att det var ett stort avgörande steg när jag sökte mig till missionsskolan. Att bli missionär är ju inget yrke man söker sig till för att pröva, säger Bränn, det måste bli en livsuppgift. Men både för mig och min hustru var kallelsen stark och vi hoppas nu att vi på rätt sätt kan tjäna Gud.

Fru Gunilla, född Öberg, är bördig från Aspeå och har gått i skola i Lögdeå och Nordmaling. Hon är sålunda väl känd i bygden och kommer nu att, även om hon inte har någon tjänst, att hjälpa maken i hans arbete som pastor i Nordmaling och Hörnefors. Makarna Bränn efterträder nämligen pastor Nils Nyberg som varit stationerad i Hörnefors.

Nu anser man dock inom Nordmalings baptistförsamling att det är mera rationellt att dess 2:e pastor är bosatt i Nordmaling där man numera har en modern lägenhet i en nybyggd fastighet i nära anslutning till filadelfiakapellet.

Anders

**Gottfrid Thurdin, Aspeå.** På Nordmalings sjukstuga avled på tisdagen f. hemmansägare Gottfrid Thurdin, Aspeå. Han var 77 år och sörjes närmast av en dotter, svärson, barnbarn, tre systrar och två bröder.

Han var född i Aspeå, där han på sin tid övertog hälften av sin fars hemman. Han var en mycket intresserad jordbrukare och utökade arealen genom nyodlingar. För tre år sedan överlät han jordbruket till dotter och svärson. 6.10.1966

Nordmalings SLS-avdelning har haft årsmöte. Ny ordförande blev Hans Johagen, Gräsmyr. Ny i styrelsen blev också Maud Näslund, Högland. Avdelningen har haft 46 studiecirklar i gång.

Till ombud vid distriketsstämman valdes Nils Johansson, Ruth Eklund, Fritjof Eriksson samt Evert Molin. Efter förhandlingarna talade Högertrafikkommissionens ombud i Luleå, Anders Granberg, om högertrafikomläggningen och distriketsstudieledare Ake Sandström presenterade nytt studiematerial. 7.12.1966

**Inbrott i Ava.** På torsdagen upptäcktes att inbrott förövats i en sommarstuga vid Himmelsundsviken i Ava. Garageporten var uppbruten och dessutom var ett fönster till stugans kök sönderslaget. Troilgen hade tjuvarna tagit sig in i stugan via fönstret. Skåp hade öppnats och lädor var urdragna och föremål utkastade. Stugan ägs av fru Lisbeth Svanholm, Bollnäs. Inbrottet har anmälts till polisen i Nordmaling.

80 år fyller den 8 oktober hemmansägaren Einar Aberg, Lögdeå. Han är född i Lögdeå på den gård han nu i 66 år varit ägare till. Han har helt ägnat sig åt gårdens skötsel. Gör det alltför lugn och trygg.

Inom jordbrukets ekonomiska föreningar har Einar Aberg varit en färgstark natur. Aldrig rädd för att säga sin mening. När Nordmalings jordbrukskassa kom till 1934 kom han med i styrelsen och tillhörde denna fram till 1961. Han har vidare i många år varit ledamot i styrelsen för Västerbottens brandförsäkringsbolag och i styrelsen för Lögdeå Handels AB. I 27 år tillhörde han taxeringsnämnden i västra distriktet och har varit något av bygdens allt i allo i taxeringsärenden.

För sin ålder är Aberg rätt pigg och vital. Han har humorns gåva och är slagfärdig som få. 7.10.1966

**HOLMSTRÖMS BILAFFÄR**  
demonstrerar  
**Nya Opel Rekord 1967**  
vid vår filial i Nordmaling

LÖRDAG 9.00-15.00  
SÖNDAG 13.00-16.00

Representant är Arne Rossander  
Tel. Nordmaling 105 41 eller 303 81

7.10.1966

60 år fyller den 10 oktober mättningsman Rudolf Lundqvist, Nordmaling. 8.10.1966

Han är född i Rön i Adalen. I unga år var han i arbete på sägen i Köja och var bl a under några år eldare på bolagets bogserbåt. 1935 kom familjen Lundqvist till Nordmaling. De bosatte sig först i Levar, men byggde sedermera ett egna hem i Nordmaling. Lundqvist lärde måleriyrket i Rundvik och 1936 blev han mättningsman för sin bransch och har denna tjänst fortfarande.



## Motorbåt stulen i Nordmaling

### Tjuven på drift?

Natten mot söndagen försvann från småbåtshamnen i Nordmaling en öppen motorbåt försedd med en tio hästkrafters motor. Trots intensiva spårningar under söndagen har inte motorbåten, som ägs av måleriarbetare Birger Molin, Nordmaling, kunnat spåras.

Molin lade på lördagskvällen ut nät. Vid hemkomsten lades båten fast som vanligt med kätting och tre linor till pållare. Hård nordlig vind rådde på morgonen och med den vindriktningen anses det uteslutet att — även om båten kommit loss från sina förtöjningar — den kan ha drivit ur småbåtshamnen.

Polisen befarade under morgonen att någon obehörigt tagit sig ut med båten och sedan när han fann motorn obrukbar, trycktanken var urtagen, drivit tillhavs. Att ro den försvunna båten i hård vind anses svårt. Ingen person har dock anmälts som försvunnen. Båt och motor värderas till drygt 3000 kronor. Långa försäkringar finns och Molin gjorde sig på söndagskvällen beredd på en kånbar förlust. Även om båten återfins llanddriven någonstans har den troligtvis skadats.

50 år fyller den 14 oktober sågverksägaren Torsten Nordström, Nordmaling.

Han är född på Norrbysskäar, där han växte upp i en stjädnande industrimiljö. Som barn lekte han bland brädgårdsstaplar, prämar och stapelkranar. Hans far, Einar Nordström,



var inspektör vid brädgården och de intryck han fick som barn, i faderns sällskap, skulle bli bestående för framtiden. Torsten fick börja i brädgården så fort han slutat skolan, som märkpojke. Efter något år flyttade han över till hyveln och därifrån till brädgårdskontoret, där han fick ta plats vid fars sida och där han snart avancerade till hjälpfaktor. När hotet om nedläggning av industrin på Norrbysskäar dök upp i början på 1940-talet tog Torsten Nordström sin mats ur skolan. Han lämnade "Skåret" och befastningen hos MoDo. Han blev i stället kamrer åt sin svärfar vid Johan Jonssons Värme på Teg.

Där saknade han snart lukten av sågspån och sågsklingornas musik. Efter tre år var han tillbaka till sitt "rätta" element och nu som egen sågverksägare. Han köpte 1935 byssägen i Örsböck. Många garvade industrimän inom sågverksfacket skakade på huvudet när Torsten började riva ut allt det gamla. Det blev nybyggnader på löpande band med mycket stora investeringar.

1957 byggde han om till ramsågsdrift och moderniserade hela industrinläggningen. Tre år senare var även en modern torkanläggning ett faktum. Nu är produktionen uppe i hela 7 000 standards per år och det rör sig med andra ord om en verklig storindustri. Skeppningarna går över den nybyggda hamnen på Notholmen i Nordmaling, som därmed fått nytt liv.

För Nordmalings kommun betyder Torsten Nordström i dag oerhört mycket. Han har skaffat arbete åt



— I Nordmalings kyrka vigdes på fredagen sågverksarbetaren Stig Arne Anders Forsberg, Lögdeå, och sergenten Marine Viola Mårtensson, Nordmaling. Vigseln förrättades av komminister emeritus Sixten Fenger. Efter vigseln gavs middag på Stora Hotellet för den närmaste släkt- och vänskretsen. (Foto: Alfons, Nordmaling) 11.10.1966

många människor och han har bevisat vad som kan åstadkommas med medfödd företagsamhet. Sedan ett år bor han med sin familj i en ny modern vacker villa i Nordmalings samhälle.

Han är med i sågverksägareföreningen och aktiv inom Nordmalings rotaryklubb. Han är också medlem i Nordmalings manskör, tidigare även i kyrkokören. 13.10.1966 H. B.

## Krönika från Nordmaling

MÅNGA MED mig tycker säkert Nordmaling är ett föga trevligt lile för ungdom. Tänk om vi hade gonstans att gå på kvällarna, ett så trevligt ställe där man kunde ra den musik man gillar och pramed kompisar över en kopp kaffe. Grammofon kunde duga på vargarna och ett popband att dansa på helgerna. Det skulle inte vara got ställe där man måste ha med åskort, utan vem som helst från r som helst kunde gå dit. Annars ty det trist i längden, att bara se gamla vanliga ansikten. Men ålsgrens skulle det vara, från 14 till påt 20, enligt min åsikt. Det skulle inte vara roligt om det blev en thåla för en massa glim.

IEN VAR ska vi nu få tag på nålänmpligt hus. Ja, Hammargården ju för det mesta tom och öde, tar bara på att ta emot oss. Nu ar jag dess bättre att kommunen planer på att överta Hammargården med avsikt att driva den nålår framåt, som ungdomsgård. Elltills man får tillfälle att uppföra nytt medborgarhus. Det låter löde, bara man nu låter det bli en klig ungdomsgård, där vi kan ma trivsel.

TT NYTT medborgarhus skulle n lösa frågan om bättre biolokamen i Nordmaling, som därmed fått långt ifrån bra.

fan kan i alla fall vara glad att finns något som heter Trehörsgsjö medborgarhus. Där kan man kul. Men ska Nordmalings ungdom måsta åka 5 mil för att få dansoch ha trevligt?

Marianne  
(Pryolev)

## H och kds hade ökning i Nordmaling

I Nordmaling har högern lyckats återta ett av de båda mandat man tappade förra valet, och kds har erövrat ett mandat. Förlusterna har gått ut över fp och s. Egenodmigt nog har c i Nordmaling exakt samma röstetal som vid förra valet. To'alt avgavs 5.261 röster. Av dem blev 39 ogiltigförklarade.

Så här röstade men i Nordmaling — första siffran totala röstetale, inom parentes antalet poströster, tredje siffran förändringen jämfört med föregående val:

h	679	(25)	+ 75
c	1.179	(24)	=
fp	903	(43)	- 66
s	2.202	(50)	-243
kds	257	—	+257
k	2	—	+ 2

Namnen på de valda kommer i tisdagsnumret.

## Krönika från Nordmaling

LANDSBYGDENS AVFOLKNING fortsätter med stormsteg. Det senaste vi hörde var att hemmansägare John Strandberg, Bredvik, sålt sitt hemman till lanbruksnämnden. Därmed läggs ytterligare ett hemman i denna förr så livaktiga jordbruksbygd — åtminstone temporärt. Lanbruksnämnden har tidigare ett hemman i byn och meningen är väl att man skall göra något riktigt fint.

Hur det nu skall gå till. Intresset för att börja med jordbruksdrift i stor skala är väl inte det bästa. Sen måste man ju också hålla med byborna att det är tråkigt att gård efter gård läggs öde. Underligt nog tycks inte de styrande ha insett detta. Ett hemman i byn såldes i somras till en bygdens son, en ung familj som trivs i byn och ämnar fort sätta jordbruket genom att hålla får. Detta ingick dock inte i lanbruksnämndens planer och det är än så länge ovisst om den nye ägaren, byggnadsnickare Hans Olof Hörnström, får förvärvstillstånd på egendomen.

Hur går det för John Strandberg då? Jo, han flyttar till Emmaboda i Småland i början av nästa månad. Med på resan tar han fru Majja och barnen Sven-Olof och Astrid. Sedan flera år tillbaka arbetar redan äldste sonen och numera även en av makarnas döttrar vid glasbruket i Emmaboda.

HÖSTFISKET börjar nu komma i gång på allvar. De som varit ute med sikneten har fått rätt goda fångster och i denna och kommande vecka bör sikleten pågå som bäst. Vi här i kustbygden är inte bortskämda med laxöring men denna höst synes tillgången på denna ädel fisk vara något rikligare än tidigare år. Mycket dåligt har det däremot varit med strömmingsfisket. Nordmalingsfjärden har ju varit känd för god tillgång på strömming på höstarna men i år har den i det närmaste uteblivit. På se nu om det går lika dåligt för trälfiskarna Sandström och Öhlund från Kallviken, Lövangar. De kom i förra veckan till Järnaskubb för att söka finna strömming i djupet utanför Järmas.

NORDMALINGS TRÄDGARDS-SÄLLSKAP hade häromdagen sin höststämma. Då talade konsulent Sigvard Fugelstad om höstarbeten i hemträdgården.

Passa på nu och gallra upp vinbärsbuskarna, rådde han. Det är brädare tid på varen. I en bärsbuske bör man kunna se igenom lövverket. En ordentlig gallring ger större och bättre bär. I vart fall bör inte grenar i rök- och svartvinbärsbuskar vara mer än sex, sju år. Efter gallring bör man lämpligen binda upp grenarna så att de inte pressas ned av snön.

Nya sorter av svarta vinbär kommer. Stella 1 och Stella 2. De har dragits upp vid Öjebyns försöksgård. Inom något år beräknas båda sorterna finnas att köpa vid plantskolor. De som smakat av bären lovordar Stella 1.

VINTERSKYDDA ROSORNA genom att kupa över med jord, 10–15 cm anses som normalt men använd lätt jord, gärna torvhumus. Sen kan man mycket väl lägga över grannis. Detta mest för att skydda rosorna på varen så att de inte börjar växa för tidigt. Vidare meddelade konsulenten att försök med nya rosstammar pågår och att det finns förhoppningar om att förädlarna skall få fram än hårdigare grundstammar.

HAR NI TAGIT IN DALIALÖKARNA? Om inte är det bäst att göra det genast. Bästa förvaringsplats är en bra potatisskållare. En lagom fuktig ej för varm källare är bästa platsen. Men pass upp så att det inte blir för fuktigt. Då kan löken lätt börja mögla och har den gjort det är det bäst att bereda sig på att köpa nya till varen.

I vår förra krönika skrev vi om att jägarna skulle vara aktsamma om råv nu när markerna översållas av råttor och sork. Detta vidhåller vi fortfarande. Att råven är aktiv som råttfångare är allom känt. Rolf Öberg, Levar, berättade i dag hur han sett en ungräv sitta och vakta vid ett sockhål mitt inne i Levar by. Och att det behövs många råttfångare av den typen vittnar alla de skador som råttor och sork ställt till med under den senaste vintern, sommarens och höstens.

Anders





Ledarinnan för den blivande Nordmalings-gruppen, fru Berit Sandberg, t. v. i samtal med förbundsrepresentanten fru Birgit Holmberg, Holmsund.

## Nordmaling får bilkåristgrupp

Nordmaling (VK) En grupp bilkårist kommer snart att ge samhällsbilden i Nordmaling ett extra uniformsinslag. Det blev väl närmast resultatet av Umeå kvinnliga bilkårs propagandamöte i församlingsgården i Nordmaling på fredagskvällen.

Men inte bara ett uniformsinslag, utan fastmer en grupp motorintresserade damer som även får till uppgift att göra en betydelsefull humanitär hjälpinsats genom att utföra transporter för handikappade, arrangera utflykter för äldre och utvecklingsstörda etc.

Men bilkåristerna kanske främsta uppgift, i händelse av krig, ligger dock mera på det militära planet. Bilkåristen ingår i totalförsvaret, där hennes uppgift blir att avlösa en manlig vid ratten, där hon kan utföra en lika god prestation som sin manliga kollega. Det kan gälla ambulanskörning, transporter vid krigsviktiga industrier eller körning av lastbil, buss, ambulans eller personbil inom civilt försvaret.

Allt det här och åtskilligt till fick ett dussin nordmalingsdamer lyssna till vid träffen, där anförande hölls av förbundsrepresentanten för Västerbottens bilkårist, fru Birgit Holmberg, Holmsund. Vidare medverkade bla ordföranden i Umeå kvinnliga bilkår, fru Dagmar Sten, frivilligassistenten vid FO-staben fru Inga Wahlund, Umeå och från den manliga sidan kapten Lars Tideman, alltför välkänd inom nordmalingssektorn för att behöva närmare presentation.

Allt nog. Man var överens om att försöka bilda en grupp i Nordmaling, närmast lydande under umekåren, och till bas för nordmalingsgruppen utsågs fru Berit Sandberg, Häknäs, tidigare verksam medlem inom umekåren. Med det intresse hon redan visat för verksamheten bör framtiden för nordmalingsgruppen vara säkrad.

# Nordmaling får kattesänkning ned tretton öre

Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalnämnd godkände vid sitt sammanträde på fredagen kommunalkamrerarens och beredningsutskottets förslag till utgifts- och inkomststatistik för 1967. Förslaget bygger på ett oförändrat skatteuttag, dvs 11:50. En skattepålaga som kommunalnämnden i Nordmaling kunnat hålla oförändrad sedan 1960. Sjunde året i rad alltså med samma skatteuttag. Något som torde vara ett sällsynt. Då kyrkan sänker med 13 öre och är ett totalt tag på 1 kr blir det i realiteten en skattesänkning i Nordmaling. Totalt med landstingsskatten inberäknad 19:50, mot i förvärande års 19:63. Den "raka kursen" möjliggörs främst genom de betydande skatteutjämningsbidragen, som för 1967 uppgår till inte mindre än 3 444 700 kr.

En stor del av typen: Skådespelarationer långt över medelmåttet. Viktigt kameraföring. Publiken hela tiden engagerad och andra obestridda sanningar i stark komprimering. Men också försöka hitta något, som komplettera storskrivningens in utförda noggrannare analyser. EN SENARE metoden har fördelen att den kan berika debatten om en med något nytt. Men den har också den att den inte tillräckligt aktivt tjänar som varu-upplysning till den publik, som inte har läst storskrivningarna och som bara vill ha något som skall jag se den här filmen för mig. När det gäller en omdömerad film som Nattlek, är valet av svårt. Publiken kan förmodas ha hört lovord från många håll. I VK man alltså försöka hitta något som, någon ny attityd. Som kan stötta och engagera.

Även om det är med filmer, som kommer till stan inemot ett år efter skoholms-premiären. Förstahandsytan i pressen är glömda och gäller att blåsa liv i de gamla filmerna samtidigt som man av rent ekonomiska intresse vill tillföra något nytt. Det finns många sätt att lösa problemet. Ett är att upprepa tidigare gjorda konstateranden fäst en ny synvinkel.

Om man sysslat mycket med film, uppgiften ganska lätt. Konventionella åsikter om att viss foto-stil och vissa regi-trick är sensationella och stönligen har man tröttnat på och har blivit allt lättare att se vilofällor som exempelvis manusförfattare trampat i. Man kan i stället konstatera hur skickligt en film effekt utnyttjats, peka på hur den var. Det sägs precis samma sak, rent faktiskt, men berikar bilden med en attityd, som lusing för det mesta retar folk konformism är inte så opportunt. Det är stor skillnad på att lämna omdöme om något till en vän, offentligt och informellt. Och att säga i pressen. Till en vän ger man själv och sin attityd. I pressen man ambitionen att reta, hetsa, utagera. I vissa fall lyckas man också. Och om hetsen någon gång råstyras mot ens egen person istället för till en konstruktiv debatt, då är det väl mest ett olycksfall i arbetet.

Jonas Åberg

Största utgiftsposterna i den nya staten upptar som vanligt undervisningen, som beräknas kosta dryga 6 miljoner, med statsbidrag på endast 2,5 miljoner. Där ryker med andra ord hela skatteutjämningsbidraget. Detta bara sagt som en jämförelse.

Skolans fastigheter och inventarier beräknas kosta 306 600 kr enligt personalbilagan plus 290 000 för bränsle, renhållning, underhåll etc. skolmåltime drar en kostnad på i runt tal 550 000 kr, skolskjutsar och inackorderingar 542 000. Alderdomshemmet kostar, efter avdrag av vårdavgifter, nära 240 000 kr kommer därtill fastighetskostnader på 133 000 kr. Den sociala hemhjälpen kostar kommunen 224 000 kr, kommunens kostnader för folkpensioneringen uppgår till 775 000 kr, bidragen till pensionärsbostäder 120 185, hälsövården 15 500 kr och barna- och ungdomsvården efter avdrag av statsbidrag 85 000 kr.

För vatten- och avloppsverket räknar man med utgifter på 427 581 kr mot 250 000 kr i inkomster.

Ett förslag från barnvårdsnämnden om inrättande av familjedaghem har kommunalnämnden ännu icke tagit ställning till. Däremot tillstyrker nämnden ett förslag från skolstyrelsen om inrättande av kommunal musikskola under förutsättning att man skaffar utbildad musiklärare.

### SIMHALL OCH NY LÅGSTADIEBYGGNAD

Skolstyrelsens förslag om uppförande av ny lågstadiebyggnad vid skolcentrat i Nordmaling liksom tillkomsten av simhall tillstyrks av nämnden. Ävenså skolidrottsrådets framställning om anslag på 2 500 kr för sin verksamhet. Arsavgiften till Västerbottens turisttrafikförbund höjs till 900 kr.

Kommunens fastighet på Notholmen kommer att byggas om till tre pensionärslägenheter för en beräknad kostnad av 61 500 kr. Statligt lån beviljas med 100 procent och 30 000 kr utgör räntefri stående del med en avskrivningstid på 10 år. Däremot säger kommunalnämnden nej till förslag om förvärv och reparation av en tvåfamiljsfastighet i Rundvik i kvarteret Bommen no. 2. För Rundviks motorbåtsklubb tillstyrker nämnden ett kommunalt bidrag med 20 procent för upprustning av vägbrytare vid T-kajen. Det kommunala bidraget blir 1 400 kr.



I Nordmalings kyrka vigdes på lördagen chaufför Rolf Sture Sjölund, Åva, Lögdeå, telefonisten Allis Marie Olsson, Nordmaling, dotter till fru Hildur Olsson, Hörnsjö, i hennes äktenskap med framlidne skogsförmanen Albin Olsson. Vigselförrättare var komminister Sigvard Spinnell.

## Kommunalvalet i Nordmaling

Resultatet i kommunalvalet i Nordmaling har tidigare meddelats i VK. Här nedan följer namnen på de valda kommunalmännen. Antalet röster på de som toppat listtyper anges inom parentes.

H. Rudolf Nilsson (339), Ture Rylander (333), Sixten Sjölund, Algot Lindgren.

C. Thorild Landström (529), Nils Johansson, Evert Molin (224), Emil Nyberg (225), Gudrun Jakobsson (197), Alfons Nilsson, Vera Jonsson (197), Allan Bäckman (458), Sigfrid Nilsson (418), Karl Gustav Wilhelmsson, Ivan Norgren, Helmer Jakobsson.

S. Gunnar Rönnberg (1369), Helmonth Lundberg (746), Konfrid Holmgren (60), Bo Olofsson, Egon Österlund, Oscar Lundqvist, Jonas Hedberg, Karl Jansson, Edvin Karlstedt, Axel Gustavsson, Gottfrid Gradin, Ally Lundström, Knut Holmlund.

Kds, Sixten Sundström.



**JORDFÄSTNING** 18.10.1966

I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen förra hemmansägaren Johan Edvin Holmlund, Sunnansjö, Nordmaling. Officiant var pastor Göte Jansson i Nordmalings baptistförsamling assisterad av pastor Kjell Bränn.

Församlingens kör sjöng "Slutad är striden" och fru Elisabeth Rosander, Mo, sjöng "Härliga stad". Många släktingar och vänner hade mött upp. För släkten talade svågern, förra hemmansägaren Oskar Nordell, Ledusjö och hemmansägare Erland Berggren, Bergsjö. För baptistförsamlingen talade affärschef Erik Andersson, Lögdeå. En minnesstund hölls i församlingssgården. I form av minnesblommor gavs där 1.130 kronor till förmån för Nordmalings baptistförsamlings mission.

I Nordmalings kyrka jordfästes på lördagen fru Betty Petersson, född Bäcklund, Rundviksverken, maka till framlidne sjökapten Karl Johan Petersson. Officiant var kyrkoadjunkt Eskil Granström. Fru Linnea Wikman, Nordmaling, sjöng "Långt bortom rymden vida" till orgelackompanjemang av kantor Brage Edström.

Vid graven på gamla kyrkogården talade för släkten brorsonen köpman Åke Bäcklund, Sundsvall. För Rundviks EFS talade herr Gunnar Fällman och för grannarna frisörmästare Edvin Lindmark. Många släktingar och vänner hade mött upp. Minnesstund hölls i församlingssgården under medverkan av kyrkoadjunkt Granström. Där talade även distriktsföreståndare Sven Andersson, Umeå, som erinrade om den bortgångnas mångåriga verksamhet inom EFS i Rundvik.

I Nordmalings gravkapell jordfästes på söndagen fru Aina Sofia Olofsson, född Boström, Mullsjö, Gräsmyr, maka till hemmansägare Holger Olofsson. Officiant var komminister Sigvard Spinnell. Många släkt och vänner hade mött upp. Vid familjegraven talade för grannarna och vännerna i Mullsjö bl a hemmansägare Sven Rönneberg, fru Astrid Sandström och hemmansägare Adolf Grundström. En minnesstund hölls i församlingssgården under medverkan av komminister Spinnell. Tal hölls där av hemmansägare Rudolf Nilsson, Mullsjö. I form av minnesblommor gavs 360 kr till förmån för EFS' och Svenska kyrkans mission.

I Nordmalings gravkapell jordfästes på söndagen förra hemmansägaren Johan Gottfrid Thurdin, Aspeå, Lögdeå. Officiant var kontraktsprosten Johan Hedquist.

Släkt och vänner hade mött upp talrik och vid graven på gamla kyrkogården talade för släkten, förutom de närmast sörjande, systersonen hemmansägare Bo Öhman, Lögdeå, fru Helga Andersson, Ledusjö och den bortgångnas sväger hemmansägare Albert Johansson, Norrbystrand. Fru Adina Jonsson och fröken Marie-Louise Käck sjöng.

En minnesstund hölls i församlingssgården under medverkan av kontraktsprosten Hedquist. Tal hölls även av predikant Tor Sjöstedt. EFS' sänggrupp i Lögdeå underhöll med sång. I form av minnesblommor gavs 930 kr till EFS mission.

Skogsinspektör. Som biträdande inspektör för Örnsköldsviks skogsägareförening har anställts herr Sture Bäckman, Gräsmyr. Han är född i Gräsmyr 1939. Denna befattning, han tillträdde den 17 oktober är för Örnsköldsviks skogsägareförening ny. Tidigare har inom samma distrikt inspektör Allan Bäckman, Nyåker skött tjänsten, men nu blir det två som delar arbetsbördan.



S. Bäckman

80 år fyller den 22 oktober förra sagsverksarbetaren Viktor Häggström, Rundviksverken.

Han är född i Olofsfors, men var bara tre år när han tillsammans med sina föräldrar flyttade till Rundvik. Där blev Viktor Häggström bofast. Våren 1895 fick han ledigt från skolan en månad tidigare än vanligt för att kunna börja arbeta vid sågen. Han drog undan bakar för 50 öre om dagen i 10 timmars skift. Sen dess och fram till sin pensionering arbetade Viktor Häggström åt Nordmalings Ångsåg. På sågen hann han pröva alla förekommande arbeten från pojkårens diversejobb fram till försägersyslan. Redan från unga år var Häggström fackligt intresserad. Han blev sekreterare i ortens första arbetareförening och skötte sedan samma sysla i fackföreningen i många år innan han tog över ordförandeklubban. Han har vidare varit ledamot i styrelsen för Rundviks kooperativa handelsförening och i sjukkassan. 1955 blev han änkekan. Trots att hans hälsa under en följd av år inte varit den bästa sköter han sig fortfarande i stort sett själv frånsett hemsamarithjälptre gånger i veckan.



**DÖDSFALL** 21.10.66

Ragnar Boström, Nordmaling. I sitt hem i Nordmaling avled på torsdagen bageren Ragnar Boström. Han var 62 år och sörjes närmast av maka Helga, född Karlsson samt dottern Ulla, studerande i Uppsala och syskon.

Boström var född i Uttersjö, Lövsånger. Han började som ung i bagerierket och blev sin egen i och med att han för ett 30-tal år sedan köpte ett bageri i Nordmaling. Tråkigt nog har Ragnar Boströms hälsa under senare år varit vacklande och han genomgick förra hösten en svår operation. Han var emellertid återställd och i full verksamhet, då han vid middagstid på onsdagen hastigt insjuknade och avled efter någon timme.

Götrik Olsson, Nordsjö, Norrfors. På Nordmalings sjukstuga avled natten till torsdagen hemmansägaren Götrik Olsson, Nordsjö, Norrfors. Han var 52 år och sörjes närmast av barnen Harry, fabriksarbetare, Nordsjö, samt Kerstin och Marcus studerande, svärdotter, barnbarn, äldrig moder och syskon.

Den bortgångne var född i Nordsjö där han växte upp i en stor syskonskara. I samband med att Olsson 1940 gifte sig med Ebba Lövdahl övertog han hälften av fädernehemmanet. På sin del byggde Olsson ny mangårdsbyggnad och nya ekonomihus. Jämsides arbetade Olsson i skogen för Nordmalings Ångsågs AB räknning. Han var under en följd av år ledamot i styrelsen för Norrforssortens jordbrukskassa. Under de senaste åren har Olsson varit sjuklig.

**Sju fiskar små blev dyra för två Nordmalings-bor**

20.10.1966  
Nordmaling (VK) 475 kr i böter, därav 100 kr i skadestånd, får två män från en Nordmalings-by punga ut med efter att de i fyllan och villan en söndag i somras satte sig vid en fiskodling för att meta. Sju ädelfiskar hann de få upp innan de blev ertappade. Att de försökte försvara sig med att de fiskat i en intilliggande bäck hjälpte föga. Även där var fiskeförbud.

För en krock i Levar den 2 maj i år, då en mopedist blev påkörd av en bilist och skadad, dömdes mopedisten att utge 20 dagsböter medan bilisten slapp undan med 10. Mopedisten, som skulle svänga in på en sidoväg, ansågs ha hållit för dålig uppsikt.

En kollision i E4 korsningen vid Häknäs i juli i år renderade båda inblandade bilisterna till dryga böter för vårdslöshet i trafik. Detta trots att båda inför rätten ansåg sig oskyldiga. Båda bilisterna, hemmahörande i Örnsköldsvik och Sundsvall, kom E4 söderifrån. När Ö-viks-bon skulle svänga in mot Häknäs påkördes han bakifrån. Rätten taxerade Ö-viks-bilistens underlåtenhet att inte förvissa sig om att svängen inte innebar fara för bakomvarande trafik till 15 dagsböter å 30 kr, medan Sundsvalls-bilisten bötdade 25 dagsböter å 20 kr för omkörning i korsning.

I december 1965 blev en studerande flicka påkörd av en bilist i Öredalen. Detta efter att hon stigit av en buss och skulle korsa vägbanan. Den åtalade försvarade sig med att flickan småspringande försökt ta sig över vägen strax bakom bussen och att han ej haft någon möjlighet att se henne då bussen skymde.

Rätten satte dock större tilltro till åklagaren distriktsåklagare Torsten Lindahls version att bilisten hållit allt för hög hastighet trots möte och bländande belysning och därför inte i tid upptäckt flickan. Rätten dömd bilisten för vårdslöshet i trafik att utge 20 dagsböter.

Två åkeriägare från Bjurholm som överskridit gällande bestämmelser beträffande maximilast får sin dom senare.

Vår käre far och farfar

**Götrik Olsson**

\* 18/6 1914 † 20/10 1966

har stilla insomnat och lämnat oss barn, barnbarn, äldrig moder, syskon samt övrig släkt och vänner i djup sorg och saknad.

Nordsjö, Norrfors den 20 oktober 1966

**HARRY och BIRGIT**  
Mikael, Tomas  
**KERSTIN**  
**MARCUS**

Nu slut är smärtan.  
Du funnit frid  
Men lämnat hjärtan  
Som saknar dig.

Jordfästningen äger rum i Norrfors kyrka lördagen den 29 oktober kl 13.00. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne hälsas varmt välkomna till församlingshuset efter jordfästningen. — Meddelas endast på detta sätt.

21.10.1966





Bror Berggren, ordförande i Nordmalings pensionärsförening, motar budkavlen av sin kollega i Hörnefors Egil Lundström.

## Pensionärsbudkavlen har nått Nordmaling

Nordmaling (VK) Den budkavle, som i början av denna månad lämnade Holmsund för att vandra mellan länets 51 pensionärsföreningar, kom på fredagen till Nordmaling där den överlämnades till pensionärsföreningens ordförande förre sågverksägaren Bror Berggren av hans kollega i Hörnefors förre förmannen Egil Lundström. Överlämnandet skedde vid en av Nordmalingsföreningen ordnad träff i församlingsgården. I maj kommande år skall budkavlen vara åter i Umeå. Då firar pensionärernas riksorganisation 25-årsjubileum.

Den prolog som medföljde budkavlen lästes av förra lärarinnan fröken Henny Pettersson. Nu var det inte bara budkavleöverlämnande vid denna träff som trots ruskvärdet lockat ett 50-tal pensionärer.

Konsulent Stig Wikström, distriktskonsulent i Svenska korporationsdrötsförbundet talade varmt för att pensionärerna skall gymnasialisera. Nu är detta ingenting nytt för Nordmalings pensionärer. Liberala studieförbundet har haft grupper igång i flera år och nu är man speciellt väl rustade efter att fru Inez Arvidsson, Nordmaling, gått en kurs på Lillsved. Hon kommer att leda gymnastik för pensionärer i en lokal i ett av de nya p-hemmen.

### ELVA GRUPPER I GANG

Nu lär inte Västerbottens pensionärer vara så dåliga i gymnastik, enligt vad konsulent Ingvar Granstig berättade.

Förra året var elva grupper i gång. Nordmaling ej medräknat. Dess pensionärsförening kom till så sent som sistlidna vinter men har nu hunnit växa sig stark med drygt 30-talet medlemmar och flera blir let.

Efter kaffeservering visade hr Arne Persson, föreståndare för sjöanshemmet i Holmsund film och minister emeritus Sixten Fenger berättade om sina ungdomsår och om den från sin tid som prästman det var dags för eftermiddagsinledande gymnastiska rörelser.


På tisdag skall Nordmaling överlämna budkavlen till Rundviks pensionärsförening som har att föra den till Bjurholm.

Anders

70 år fyller den 26 oktober fru Hanna Elisabet Molin, född Forsberg, Mo, Lögdeå. Maken till framtidne fabriksarbetaren Axel Molin. Hon är född i Mo. När hon 1919 gifte sig byggde makarna ett hem i anslutning till fru Molins fädernegård och drev även en tid ett mindre jordbruk. Maken dog 1947. Sen dess har fru Molin tidvis varit ute i förvärsarbete. För sina år är hon ovanligt pig och vital och håller nu som för på med sin fritidssysselsättning vävning.



25.10.66



Min ömt älskade Make,  
vår kära lilla Pappa

## Gottfrid Jonsson

\* 18/12 1901 † 24/10 1966

har, efter några dagars sjukdom, lämnat oss, broder, svågrar och svägerskor, syskonbarn samt övrig släkt och vänner i namnlös sorg och saknad.

Aspeå, Lögdeå 25/10 1966.

**AGNES**  
Ake och Adina  
Sune och Hjördis


Tom blir platsen i hemmets vrå  
Tom blir vägen att ensam gå  
Tack käre make för år som gått  
Tack käre pappa för allt vi fått  
Vila i frid.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell Alla helgons dag kl 9.45. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnes minne inbjudes till församlingsgården efter högmässans slut.

I stället för blommor tänk på missionen.

Meddelas endast på detta sätt.

26.10.1966



Min älskade make, min käre pappa

## Ragnar Boström

\* 16/5 1904 † 20/10 1966

har lämnat oss, syskon, svägerskor, svågrar, syskonbarn och övrig släkt i namnlös sorg och saknad.

Nordmaling den 22 oktober 1966.

**HELGA**  
Ulla

Du är borta från oss alla  
Älskade make och käre far.  
Av ditt goda och varma hjärta  
Har vi endast minnet kvar.  
Tack för vad du varit för oss alla.

Jordfästningen sker i stillhet.

24.10.1966

26.10.1966

## Nordmaling får lägre kyrkskatt

Nordmaling (VK) Kyrkofullmäktige i Nordmaling fastställde på måndagkvällen stafförslaget för 1967. Utdebiteringen sjunker från 1:10 till 97 öre, allt enligt budgetberedningsförslaget. Kommunier-prästgården i Nordmaling får, enligt stafförslaget 15.000 kr för projektering av ombyggnad.

En reparation anses nödvändig. För utbyggnad av materialbod vid Nya kyrkogården i Nordmaling upptas i staten 70.000 kr. Till allmän investeringsfond avsätts 67.000 kr och till oförutsedda behov 80.874 kr.

Arrendegården vid prästbostället i Nordmaling får oljeeldning och i tilläggsanslag för arbeten vid kyrko- gårdarna, personalbad i Nordmaling etc beslut fullmäktige anslå 15.000 kronor.

Problemet med Hammargården föranledde en stunds debatt. Ett enhälligt kyrkoråd hade tillstyrkt den preliminära överenskommelse som träffats mellan kyrkoråd och kommunalnämnd och som tar sikte på att Hammargården övertas av den borgerliga kommunen. Med hänsyn till kyrkans borgensåtagande har dock kyrkofullmäktige att till kommunen överföra 80.000 kr. som delikvid på de 109.000 kr som Hammargårdsstiftelsen har i skulder. Förslaget godtog så småningom enhälligt av kyrkofullmäktige.

26.10.1966



## Krönika från Nordmaling

VARA ELEVER i skolorna har det rätt bevärligt. Det där att idka studier utan lärare har sina problem. Vid måndagens rotarysammanträde gavs information om läget i Nordmaling. Eleverdets ordförande, Sture Wallander, gav i ett inspirerat tal en bild av läget vid centralskolan i Nordmaling. Det hela går på kryckor. Det är bara att hoppas att kom tillika kan lösa de små problem som möjligt. Läget för de studerande försämrats från dag till dag. Men ingenting som inte har något gott i sig. Den regeln står sig även i det här fallet. Eleverna har mer än någonsin tvingats stå på egna ben. Det kan vara nyttigt i en tid av betydande centralisering. Det understryks vid måndagens sammanträdet även från lärarhall.

VID LEVAR LANTHUSLÄLLESKOLA fortsätter också verksamheten. Turant tog här man här tillgång till ett par studenter, som stöder eleverna i deras självstudier.

HUR LÅNGT HAR VI KVAR till vintern och den första egentliga snön? Statistiskt sett brukar den första snön falla omkring månadsskiftet oktober/november. De senaste fem åren har första snöfallen kommit en bit in i november, i fjol den 12, men 1961 så sen, som den 26. Men vi har även haft höstar då snön har kommit långt tidigare. 1952 till exempel, med några centimeter snö på marken redan den 5 oktober, 1969 den 10 oktober och 1954 den 14 oktober. 1951 var en annan märklig höst. Då kom första snön den 6 november. Redan den 11 samma månad var snöskiktet i Nordmaling 20 cm. Däröver följde en veckas ihärdig tå och den 24 november var marken åter helt snöfri. Anna vid årsskiftet var marken bar och först den 15 januari kladdades marken åter i vinterkrud. Men förra vintern gav oss helt andra bekymmer, med snöskottning som daglig motion.

DÄ NYA EI BYGGDES norr om Nordmalings samhälle spelades Nordmalings skjutbana. Kullfånget på banan kom bara ca 400 meter från EA och därmed var banan öde beslagt. Nordmalings skytteförening, med stolta norr från sekelskiftet, blev utan "slagfält". För två år sedan aktualiserades frågan på allvar och många röster höjdes. För tillkomsten av en ny skjutbana. Vägförvaltningen, blir självfallet ersättningskyldig. I skyttekräsen i Nordmaling har även resten krav på att vägmynigheterna skulle ådömas att bygga en helt ny bana. Å andra sidan tycker man också, att eftersom Rundviks skytteförening har en bana bara endast sju kilometer från Nordmalings samhälle så borde man kunna ena sig om samma bana, eventuellt ett samgående av föreningarna. Två skjutbanor, med bara några få kilometers avstånd från varandra, måste vara en felvästning.

Vägförvaltningen har förklarat sig villig att lämna ersättning, kontanter, för att Nordmalings gamla bana blivit spöskad. Vägmynigheterna har vidare förklarat, att man snarast möjligt vill komma till en lösning av frågeställningen och Västerbottens skytteförbunds ordförande, överste-

lejtännt K. G. Wallman, har förklarat sig villig att komma till Nordmaling endera dagen för att få en slutlig lösning av problemet. En önskan som hållas med tillfredsställelse av de nordmalingskyttar som åter längtar till en förnyad bekantskap med gevär och ammunition. Det här hänt en hel del under de sju år som nordmalingsbanan varit stängd. Nya vapen, nya skjutmedel med nya möjligheter.

H B

## Missionsdagar i Nordmaling

Det har praktiskt taget varit fullsatta lokaler i Nordmaling, under EFS inre missionsdagar. Möteserien började på lördagskvällen i församlingsgården, där predikant Tor Sjöstedt inledningsstallade. Predikant Tore Nilsson predikade över ämnet "Guds öppnade dörr". Lögda-gruppen sjöng under Paul Sandmans ledning och Sandman avslutade senare med en kort predikan. Som mötesledare upplästs dagen fungerade predikant Jalmar Holmström och församlingslokalen var praktiskt taget fullsatt.

På söndagsmorgnaden var kyrkan fullsatt. Högsångspredikan hölls av predikant Albin Södermark, Lövhögar och skriftermål av prosten Johan Hedquist. Bidrott av komminister Sixten Fenger.

Söndag eftermiddag blev det ny samling i Nordmalings gamla helgedom. Åter nästan fullsatt. Predikant Joel Tobiasson inledde med bön. Komminister Sigvard Spinnell höll ett manade tal. Akta på "ordet, söndagsnådens tjänst och bönen" var grundtema i hans predikan. Vidare predikade Albin Södermark om förningens nytta och betydelse. Under Paul Sandmans ledning sjöng en kör, sammansatt av röster från Nordmaling och Bjurholm.

På måndagen öppnades åter församlingsgården för missionsdagens, som inleddes med syföreläsning och mandragning, där både damer och herrar var samlade. Predikant Sture Burman hälsade välkommen och svarade för inledningen. Kvartettensång utfördes av hr Sandman, Sjöstedt, Tobiasson och Burman och sedan följde föreläsning av ordföranden i FU Harald Forsman, om ungdomens situation. Hans mening innehöll tre huvudpunkter: 1) De unga se belägenhet i dag, 2) Vad gör samhället?, 3) Våra uppgifter som kristna.

För avslutningspredikan svarade distriktsföreläsaren Sven Andersson och predikant Burman framförde ett tack till alla som medverkat under missionsdagarna. Bruttoinkätna under de tre dagarna uppgick till 3900 kronor.

Den 12 november arrangerar EFS "novemberträff för tonåringar" med samling på kvällen i församlingsgården.



Herr Ake Backman, Gräsmyr med maka Iréne Olofson, Hössjöäng. Vigseln förrättades i Backens kyrka av komminister Paul Hammelbeck. (Foto Centrum, Umeå) 27.10.66

## Mordspanare grep tjuvar i Nordmaling

Nordmaling (VK) En patrull ur nordmalingspolisen, som på torsdagen genomskötte terrängen strax söder om länsgänsen mot Västerorrland, ispaningarna efter den försvunne köpmannen Axel Andersson, Stöcksjö, fick ett annat och mera oväntat napp. Man kunde gripa två tjuvar, som just gjort inbrott i ett par sommarstugor vid kusten, strax söder om Åva.

Polisen hittade en parkerad finnk bil en bit på sidan av E 4. Det hela verkade misstänkt och polisen gjorde en lov med mot havkusten. Där mötte de ett par finnska ynglingar bärande på ett knyte. När de fick se polisen kastade de ifrån sig knytet och försökte springa från platsen. Men polisen var snabbare och de två övermannades.

Knuten innehöll en del matvaror och ett par byxor som stulits efter inbrott i två sommarstugor. De nekade först men erkände under de fortsatta förhören på polisstationen i Nordmaling.

En av ynglingarna är tidigare utvisad från Sverige och hade inte rätt att beträda svensk mark förrän 1970. Nordmalingspolisen har överlämnat finnarna till sina kolleger söder om gränsen eftersom inbrotten gjordes i Västerorrlands län. Det blir med andra ord fortsatta förhör inför O-vikspolisen, då man kan misstänka att de två har mera på sitt samvete.



Vägen avsynas av fr v vägkommitténs ordförande inspektör Harald Lundberg, Nordmaling, entreprenör Ernst Jakobsson, Gräsmyr, ingenjör Helmer Karlsson, vägförvaltningen, kommunalingenjör Sture Hansson Nordmaling och ingenjör K. G. Lindström, vägförvaltningen.

## Nordmalings samhälle har fått en ny infart

Nordmaling (VK) Nordmalings samhälle har fått en ny söderinfart från EA. Den viker av från EA redan vid Rödviiken, vid Rödviiksgården, och får anslutning till samhället på Drottninggatan. Vägen mäter drygt två kilometer och är tills vidare att betrakta som enskild utfartsväg. Den har i varje fall byggts som sådan. Men den håller en mycket hög standard och har ytbeläggning av oljegrus och kan därför svälja en hel del av in- och utfartstrafiken på Nordmaling.

Den nya vägen, som byggts av börderna Jakobssons entreprenörsfirma i Gräsmyr, kostar cirka 175 000 kronor. Avsyning ägde rum på onsdagen och entreprenörförbundet fick lovord för ett gott utfört arbete. Däremot slog man fast, att Vännäs Kraft omgående måste höja, och till Nordmaling några hundra meter närmare varandra.

Med den nya vägen kommer de båda tätorterna Nordmaling och Rundvik några hundra meter närmare varandra.